

Ο Δωδεκάλογος του Υπεύθυνου Πολίτη απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς.

1. Πρώτα αποκτώ παιδεία και μετά σκύλο. (Βάσια)
2. Σέβομαι τα ζώα όπως τους ανθρώπους. Είναι ψυχές του Θεού όπως όλοι. (Ραφαήλ)
3. Όταν υιοθετώ ένα κουτάβι είμαι υπεύθυνος γι αυτό για όλη μου τη ζωή. (Νίκος Τζ.)
3.1 Δεν το εγκαταλείπω όταν μεγαλώσει. (Νίκος Π.) Δεν υιοθετώ αν δεν έχω χώρο και χρόνο. (Δημήτρης)
4. ΔΕΝ διαχωρίζω τα ζώα σε ράτσες και είδη. Έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα και ανάγκες. (Πασχαλία).
5. Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια. Χρειάζονται υπευθυνότητα και ασφάλεια. (Μάριος)
5.1 ΟΧΙ ζώα σε ταρατσες και μπαλκόνια. Φροντίζω για την ευζωία τους. (Σταύρος)
6. Τα ζώα μου δίνουν όλη την αγάπη τους. Δίνω και εγώ τη δική μου. (Βασιλική)
7. Γνωρίζω και διαδίδω ότι απαγορεύεται η κακοποίηση, το παστούρωμα και η βρώσιμη ή εισπνεύσιμη φόλα. (Γιώργος)
8. Στηρίζω τα καταστήματα που φροντίζουν τα αδέσποτα. (Αϊλήν) (Νερμάν)
9. Φροντίζω την υγεία του ζώου μου, το εμβολιάζω το στερώνω και τηρώ το βιβλιάριο υγείας. (Ραφαηλία)
10. Αφήνω τις ζεστές μέρες λίγο νερό για τα αδέσποτα (Σάββας) ΑΝ τους αφήνω τροφή μαζεύω ΠΑΝΤΑ μετά τις συσκευασίες. (Χρήστος). 10.1 Μαζεύω πάντα τις ακαθαρσίες του σκύλου μου. (Λευτέρης)
11. Δεν διστάζω να καταγγείλω στην αστυνομία ή στη φιλοζωική οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης αντιληφθώ. (Τατιάνα)
12. Στηρίζω και βοηθάω τις φιλοζωικές δράσεις και τις εθελοντικές οργανώσεις (Σοφία) 12.1 Στηρίζω τις εικονικές υιοθεσίες αδέσποτων ζώων. (Ελείσα)(Τζεμίν) (Σεβιλέ).

Πηγή αφίσας:



Παγκόσμια Ημέρα Αδεσπότεων Ζώων 04.04.2021

Λέμε Ο Χ Ι στην ασιτία από έλλειψη τροφής.

Λέμε Ο Χ Ι στις εγκαταλείψεις

Λέμε Ο Χ Ι στη μείωση των στείρωσεων

E1/2021/02/12/21